



Mij achtervolgen
slechts goedheid en vriendschap.
al de dagen van mijn leven:
terugkeren mag ik in het huis van de Ene
tot in lengte van dagen!

God zij dank!

voor het leven van

Filip
Zutterman

Pastor

Geboren in Brugge op 24 februari 1963 en
thuis gestorven in OLV-Waver op 12 april 2024.

Hij deelde lief en leed met
Lea Verstricht, zijn vrouw.

Hij is vokke van

Joachim en Sita-Grâce Zutterman-Toko
Laura en Koen Zutterman-Degraeuwe
Jasmijn en Sander Zutterman-De Pestel
Linde en Bart Zutterman-Valcke

en poepoeke van

Warre, Siebe, Fil, Amélia, Wannes,
Lotte, Maarten, Jérémy en Hanne.

Hij is peter van Lars.

Hij deelde het leven met velen, en
was voor velen een inspiratie op belangrijke
momenten in het leven.

Hij verstond de kunst om woorden en rituelen te
ontwikkelen wanneer daar nood aan was.
Zijn engagement voor mensen met dementie is
nooit gestopt.

Hij verstond de Liefde en maakte die voelbaar
waar hij kwam.

Wij zingen Filip de hemel in
op zaterdag 20 april 2024 om 10.30 uur
in de kerk van OLV-Waver.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren
en te danken voor het leven van Filip.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
vanaf 10 uur.

Wij danken uitdrukkelijk een kring
van familie en vrienden die hem en ons
de voorbije jaren gesteund hebben
zodat we waardig de weg konden gaan.



Geen bloemen of kransen

Wel kan een storting gebeuren op het Filipfonds dat is opgericht door de Beeld- en Podium-academie van Lier ten voordele van de werking met mensen met dementie op het rekeningnummer:

BE11 0019 4520 4048



Rouwadres:

Familie Zutterman - Verstricht
p/a Uitvaartzorg Dieter Maes
Dorp 62 - 2820 Bonheiden
Online condoleren: www.dietermaes.be